

Gastlessen door de Dansgroep Wi'j Eren 't Olde.

Het uitdragen van onze folklore gaat het beste in direct contact met kinderen. We hebben mensen uit het onderwijs binnen de groep die dit kunnen uitwerken. Een gastles is altijd iets dat vooraf met de school wordt afgestemd. Mogelijk als aanvulling op een thema wat actueel is in het lesprogramma.

- Het kan gaan over voorbeelden van het leven toen en nu in Zelhem. Hierbij zou je oude en nieuwe foto's van Zelhem kunnen gebruiken dit kan ook met voorwerpen of oude gebruiksvoorwerpen en vragen naar de modernere versie hiervan is. Dit kan ook in een activiteit van kinderen door plaatjes van beide tijden door elkaar te leggen en ze laten uitzoeken wat bij wat hoort. Dit zou je dan sturend kunnen doen richting onze folklore, waarbij kleding, muziek, dans en dialect een rol kunnen spelen.

- Of gewoon langskomen om een mooi verhaal voor te lezen.

Bestaat er belangstelling, zie de contactpagina op onze website hoe u ons kunt bereiken?